

Arbetsdag vid Kopparsmedjan

På fredag, den 28 april, är det arbetsdag vid Kopparsmedjan kl 18. Själva smedjan har nu fått ett helt nytt tak och nu är det en del att pyssla med runt omkring. Ta gärna med räfsor och andra redskap. Sockengillet bjuder på fika.

Loppis vid Kopparsmedjan

Den 13 maj kl 13 är det loppis. Hyr ett bord för 25 kronor av Leif Zenthio, 630 42, senast den 7 maj, och sälj dina prylar.

Skolan

När undervisningen i Häglinge skola lades ner i början av 80-talet stod byggnaderna utan att användas till något. Det gjordes om till Häglinge fritidslokaler och det blev möjligt att hyra festlokaler med mera. Så småningom tog Sockengillet över driften av skolan. Från 2002 har Solrosen bedrivit dagis och fritids i skolan. Som jag skrivit tidigare här i Nässebladet är det en verklig tillgång att ha ett dagis och fritids här. Det påverkar säkert att fler barnfamiljer flyttar till Häglinge. Det har varit en del turer i detta ärendet vilket har varit helt onödigt. Sockengillet har varit alldeles för dåligt informerade om Solrosens planer från början. Sockengillet har fått ganska mycket skit för att man skulle vilja motarbeta Solrosen vilket är helt fel. Mig veterligt har ingen i Sockengillet någonsin uttalat sig negativt att det skulle startas ett dagis och fritids i Häglinge. Tvärtom. Däremot att Sockengillet inte fick information från början har man från styrelsen haft synpunkter på. Så sent som i maj 2005 har man i en skrivelse till kommunen påpekat att Sockengillet inte sköter sina åtaganden angående skolan. Under teknad har tillbringat åtskilliga timmar om kvällarna för att hålla igång gräsklipparen så att barnen skulle kunna klippa gräset vid skolan. Vilka åtaganden som vi inte skött vet vi inte eftersom vi inte har fått någon information om det. Det vore önskvärt om Solrosen i dessa ärende kunde uppträda lite mer rakryggat. Som gammal Fälldinare man är, så har ju decentraliseringsidealen fått sig en rejäl törn. Nå, nu har vi ett dagis här och det ska vi vara stolta för. Och som sagt så många gånger förr är det en stor tillgång för bygden. Solrosen har nu köpt skolan och det blir säkert bra med alltsammans. Nu kan man ju ha hönsen, pärelandet, morötterna och Leif Zenthio som vaktmästare som man pratade om från början.

Magnus

Redaktion för detta nummer av Nässebladet:

Magnus Nyman, tel 630 30 fax 630 13.

Ekholmen, 280 10 Sösdala - nyman-magnus@spray.se

Ny redaktion: Pernilla Nilsson och Niklas Ekdahl

Tel. 630 45. niklas@docksida.se.

Medlemsavgift: vuxen 40 kr. Barn 0-15 år 10 kr. Postgiro 459 57 35-4

Nässebladet

Nr:1 - 15 april. 2006 Häglinge Sockengilles tidning
En skrift för dig, för Häglinge och för framtiden

Hallå! Alla Häglingebor!

Då är vi här igen med ett nytt Nässeblad. Nu skriver jag för sista gången i denna rutan och efter detta nummer är det Pernilla och Niklas som sitter i redaktionen. Det känns härligt att få lämna över bladet till dom. Nu blir det säkert betydligt grannare bokstäver och siffror och på rätt ställe dessutom. Jag tackar för mig och jag lär ju inte bli arbetslös. När jag nu några år varit redaktör på denna den enda tidningen så står ju liksom hela världen och bara väntar på mig.

Magnus

Evenemangskalender 2006.

28 april: Städdag vid Kopparsmedjan kl 18.

30 april: Valborgsfrände vid Fannali kl 20.

13 maj: Loppis vid Kopparsmedjan kl 13.
10, 15 och 20 juni: VM i ladan

23 juni: Midsommarfest vid Kopparsmedjan.

Juni: Simskolan i Bosarp börjar.

8 juli: Utomhusbio vid Kopparsmedjan

29 juli: Treatlon och sommarfest.

Augusti: Läger Häglinge.

Läger Häglinge 2005

Den 12-14 augusti var vi som vanligt på Häglinge Läger med 14 barn och ungdomar.

I år bar det av till Lena och Gunnar i Ljunga. På deras betesmark hade Gunnar gjort så fint till oss med betepsutsaren och vi hade en stor plan att slå upp vårt läger på.

Som vanligt numera är det ungdomarna själva som reser tält och fixar med allt ifrån toalett till att gräva grop till att förvara maten i. Till vår stora glädje är det fortfarande samma ungdomar som följer med ut i Häglingeskogarna.

Barnen växer ju och maten började tryta till andra dagen. Här ryckte vår goda Maria Jönsson in och kom med mer mat till oss på lördagskvällen.

Vi skall inte tala om vädret för det var inget att tala om. Det regnade faktiskt hela tiden och vi hade inget annat att göra än att stanna i tältet och elda så mycket som vi bara orkade.

Vi kunde inte göra några tävlingar eller utflykter med Bollen i burken hann vi med. Mathias, vår ständige lustigkurre, flög upp i ett träd och blev sedan sittande där. När jag frågade hur han tänkte skjuta iväg bollen därifrån kom det till svar: ”Tänkte inte på de”.

Jag tackar alla ungdomar som var med och det var ingen som gav upp och ville hem för att det regnade. Ni är för härliga.

I år bär det av igen och då tar vi oss lite längre iväg utanför Häglinges gränser. Där är det läge att ta med sig både kanot, fiskespö och badbyxor.

Bränneriet i Ynglingarum

Som ni säkert alla har sett så är Bränneriet nu under renovering, till vår stora glädje.

Efter flera års förfall har vår store vedkung Thord och hans drottning Lena gett sig backen på att få ordning på hela ”bölet”. Och vi kan redan se att dom kommer att lyckas. Med stor vörndnad för att låta bränneriet fortsätta att se ut som Bränneriet i Ynglingarum gör man bara dom ändringar som behövs för att kunna få det till det slott som dom själva vill. Inte nog med att Thord håller igång en hel hög med folk till sitt bränne, lånar ut maskiner till dom som behövs, ”krämar” bränne, ordnar veddagar som drar nästan lika mycket folk på två dagar som kyrkan gör på hela året, han drar igång det ena projektet efter det andra som treatlon och nu VM i ladan. Ändå hinner han alltså med att förbarma sig över bränneriet och ser nu till att det bevaras till eftervärlden.

Lena och Thord söker nu efter saker och ting som härstammar från bränneriet. Allt från fotografier till maskiner om bränneriet är till glädje för att dom skall kunna bevara så mycket som möjligt av känslan och mystiken kring den gamla byggnaden. Det går mycket bra att ringa till Thord, 631 77.

Hovgården (gröna huset)

När jag kom till Häglinge 1980 var det gröna huset som det kallades då obebott och under förfall. Det blev bara värre med åren och Sockengillet försökte flera gånger att få en lösning på problemet. Vid ett annat ärende i Hässelholms Stads- hus kläckte jag idén att kommunen kunde köpa fastigheten och Sockengillet sköta den. Detta nappade politikerna på och Arne Arvidsson som då var ordförande i Sockengillet roddde hem det hela. Ett stort arbete företogs och bla Paul Persson och Sven Persson drog ett tungt lass här. Och det blev till vad det är idag och det är acceptabelt utseendemässigt. En omfattande utgrävning med bla Håkan Lundberg som initiativtagare är gjord. Om detta har vi skrivit tidigare här i Nässelbladet. Fler utgrävningar kanske kommer i framtiden. Nu är det nya ägare till fastigheten och det skall bli spännande att se vad man har tänkt att göra med det äldsta huset i byn.